

De lärdas magnifika beröm över Shaykh Rabî'

Författare: Shaykh Khâlid bin Dhahawî adh-Dhafayrî
Översättare [ev. fotnoter]: Abû Mûsa al-Albânî
Formattering: 'Abdullateef Allundî
www.darulhadith.com

Förord	3
Imâm och 'Allâmah 'Ubaydullâh ar-Rahmânî al-Mubârakfûrî (rahimahullâh)	6
Imâm och 'Allâmah 'Abdul-'Azîz bin Bâz (rahimahullâh)	7
'Allâmah och Muhaddith Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (rahimahullâh)	9
Shaykh och 'Allâmah Muhammad bin Sâlih bin 'Uthaymîn (rahimahullâh)	11
Shaykh och 'Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân (hafidhahullâh)	13
Shaykh och 'Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdî 'î (rahimahullâh)	15
Shaykh och 'Allâmah Muhammad bin 'Abdillâh as-Subayyil (hafidhahullâh) – Imâm och predikare i den Heliga Moskén i Makkah	19
Shaykh och 'Allâmah Muhammad bin 'Abdil-Wahhâb al-Bannâ (hafidhahullâh)	20
Shaykh och 'Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (hafidhahullâh)	21
Shaykh och 'Allâmah Zayd bin Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî (hafidhahullâh)	24
Den ädla Shaykh 'Alî bin Nâsir al-Faqîhî (hafidhahullâh)	26
Den ädla Shaykh 'Ubayd bin 'Abdillâh al-Djâbirî (hafidhahullâh)	27
Den ädla Shaykh Fâlih bin Nâfi' al-Harbî (hafidhahullâh)	29
Den ädla Shaykh Sâlih bin Sa'd as-Suhaymî (hafidhahullâh)	30
Den ädla Shaykh 'Abdul-'Azîz ar-Râdjihî (hafidhahullâh)	32
Den ädla Shaykh Dr. Djâbir at-Tayyib bin 'Alî (rahimahullâh) – domare och föreläsare i den Heliga Moskén i Makkah	33
Slutord	34



Förord

Lov och pris tillkommer Allâh och må fred och välsignelse vara över Allâhs sändebud, hans familj, hans följeslagare och dem som följer hans vägledning.

Vidare:

Till det Allâh provat Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ'ah med, hör det stora antal lögnaktiga människor och de som hjälper dem samt spridandet av innovationer och de som stöder dem. Men säkerligen kommer Allâhs (subhânah) löfte att uppfyllas. Han (djall djalâluh) lovade att skydda Sin religion då Han sade:

”Det är Vi som har uppenbarat denna Påminnelse och Vi skall helt visst slå vakt om den!”¹

Till Hans skydd av religionen och Påminnelsen hör att Han underlättat för olika män ur detta samfund att försvara Hans religion från de nekandes gissningar, de okunnigas misstolkningar och de extremas förvridningar. Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) följeslagare försvarade Hans religion, Bok och sändebud med sina munnar och pilbågar. De tröttades aldrig ut av att försvara denna religions renhet. Därefter efterföljdes de av efterföljarna och därefter deras efterföljare fram till i dag och fram till Domedagen.

Till dessa präktiga män som lagt ned en otrolig energi på att försvara Hans religion, upphöja Hans Ord och rena människornas tankar från de villfarnas myter, de avvikandes avvikelser, innovatörernas innovationer och annan vilseledning, är Shaykh, 'Allamah och kämpen Rabî bin Hâdî al-Madkhalî (hafidhahullâh). Han gör så gott han kan för att råda detta samfund. Han har spenderat sin tid och sitt liv på att instruera och leda den Muslimska ungdomen och han har öppnat sitt bröst och sitt hem för varenda en som vill ha sanningen och strävar efter den.

Men Allâhs väg gentemot Sina tjänare är att Han provar och testar dem och du skall finna att Allâhs vägar förblir desamma.

”Tror människorna att de efter att ha förklarat ”Vi tror” skall lämnas i fred utan att få utstå prövningar?”²

Några av de prövningar denna skickliga Imâm fått utstå är Ahl-ul-Bid'as opposition mot honom och ivriga försök att på alla möjliga sätt störta honom, ty de anser att medlet främjar målet. De har tagit till sig lögn, bedrägeri, falskhet, förfalskning, skymf, baktal och alla andra djävulska drag och egenskaper.

Men han (hafidhahullâh) är stadig som orubbliga berg. Dessa tillvägagångssätt har inte kunnat få honom lämna den metodik företrädarna höll sig till. Inte heller har de kunnat få honom lämna kallet till Allâhs religion och Hans sändebud, hans filtrering av alla de förorenande innovationerna, hycklerierna, synderna och olydnaderna samt hans avslöjande av dem som klär

¹ 15:9.

² 29:2.

sig i Sunnahns kläder då Sunnahn inte har någonting med dem att göra. Allt detta hör till Allåhs oräkneliga förärning över honom.

Dag och natt, bakom stängda och öppna dörrar, kämpar Ahl-ul-Bid'a och lögnarna med att störta honom så att den profetiska metodiken han framför till människorna faller och i stället ersätts med innovationer och villfarelser.

De skrev "ar-Radd al-Wadjiz" mot honom och han besvarade den med "an-Nasr al-'Aziz". De skrev ned sina lögner och han avslöjade dem och de gick under. På detta vis hjälper Allåh Sin religion och Sina troende tjänare.

Denna typ av kedja är lång och ständig, men den rasar genast samman framför sanningen – och lov och pris tillkommer Allåh. Detta eftersom dörren till lögnen är bred och porten till falskheten är öppen, medan lögnens straff är avslöjning och förnedring och det goda slutet hör till de gudfruktiga.

Allt baktal och all skymf som härrör från drifternas och okunnighetens folk är endast en synd som återvänder till dem själva medan Shaykh Rabî' belönas för dem. Samma sak gäller följeslagarna, efterföljarna och de som kommer efter dem. Aldrig någonsin har de skymfats av Râfidhah, Khawâridj, Mu'tazilah eller resten av Ahl-ul-Bid'a utan att det har blivit till goda handlingar i våra rättfärdiga företrädares vågskålar och att Allåh har höjt deras status, även om det skulle ske efter deras död. I Ahl-ul-Haqq was-Sunnahs ögon skadas de inte av detta. Hur mycket har inte Râfidhah skymfat Abû Bakr och 'Umar? Hur mycket har inte Ashâ'irah, Mu'tazilah och Djahmiyyah skymfat Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah? Hur mycket har inte monoteismens motståndare, polyteismens stödjare och Ahl-ul-Bid'a skymfat Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin 'Abdil-Wahhâb. Hur mycket har inte Sunnahns motståndare skymfat våra lärda och Imâmer som Shaykh Ibn Bâz, Shaykh al-Albânî, Shaykh Ibn 'Uthaymîn, Shaykh al-Fawzân, Shaykh Rabî' och andra? De är precis som Shaykh 'Abdul-Latîf bin 'Abdir-Rahmân bin Hasan Âl ash-Shaykh (rahimahullâh) sade då han talade om sin farfar, reformatorn och Imâmen Muhammad bin 'Abdil-Wahhâb:

"Han besitter dygd och prâktighet, något som inte är dolt för de förträffliga och förnuftiga människorna. Till de underverk Allåh särskilde honom med, var att han besegrade religionens fiender och Allåhs troende tjänares motståndare då de skymfde honom, ljög om honom och nämnde hans brister."³

Men på samma sätt som det förekommer en grupp som skymfar Shaykh Rabî', anklagar honom falskt och nedvärderar honom, förekommer den även en grupp som prisar honom med tunga prisningar och rekommenderar honom med accepterade rekommendationer. Samtliga lärda inom Sunnah och fördomsfria studenter känner till denna mans förträfflighet – men endast de förträffliga känner till förträffligheten.

Han har berömts av denna epoks lärda. De har vittnat för honom och talat om hans förträfflighet, kunskap och stadiga upprättning på Sunnahn och de rättfärdiga företrädarnas metodik. Till dessa nobla lärda hör den framstående Shaykh 'Abdul-'Azîz bin Bâz, Shaykh, 'Allâmah och Muhaddith Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî, Shaykh och 'Allâmah Muhammad bin Sâlih bin 'Uthaymîn, Shaykh Sâlih al-Fawzân, Shaykh Muhammad bin 'Abdil-Wahhâb al-Bannâ, Shaykh Muqbil bin Hâdî al-Wâdî'î, Shaykh Muhammad bin 'Abdillâh as-Subayyil, Shaykh Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî, Shaykh Zayd bin Muhammad al-Madkhalî, Shaykh Sâlih as-

³ al-Hadiyyah as-Sunniyyah, sid. 131.

Suhaymî, Shaykh ʿUbayd al-Djâbirî och andra lärda, förträffliga och rättfärdiga människor. Dessa människor är de lärda och kunniga teologerna och deras bevittnande räcker. Och hur skall det inte räcka när Allâh (taʿâlâ) använder de lärda som vittnen i Sin Nobla Bok för Sin (subhânah) Enhet. Han sade:

”Allâh vittnar – och likaså änglarna och de som har kunskap – att det inte finns en annan sann gud utom Han, Upprätthållaren av rättvisa och jämvikt; ingen annan sann gud finns utom Han, den Allsmäktige, den Vise.”⁴

Vi har nämnt ett par beröm över denna ädla Imâm så att det klagörs för samtliga förnuftiga människor vilken position denna Shaykh har och så att lögnen och villfarelsen hos dem som skymfar och talar illa om honom avslöjas.

Låt oss nu gå till dessa uttalanden – och endast av Allâh söker jag hjälp.

⁴ 3:18.

Imâm och 'Allâmah 'Ubaydullâh ar-Rahmânî al-Mubâarakfûrî (rahimahullâh)⁵

Han (rahimahullâh) sade i sitt Hadîth-certifikat till Shaykh Rabî' i vilket han gav honom lov och tillstånd att lära ut Hadîth:

”Vidare:

Allâhs fattige tjänare Abûl-Hasan 'Ubaydullâh ar-Rahmânî al-Mubâarakfûrî, son till 'Allâmah och Shaykh 'Abdus-Salâm al-Mubâarakfûrî som har författat al-Bukhârîs biografi, säger:

Sannerligen har vår Muslimske broder, den nobla och förnäma teologen, Shaykh Rabî' bin Hâdî 'Umayr al-Madkhalî från byn al-Djarâdiyyah i det sydsaudiska distriktet Sâmitah, läraren i Hadîth-fakultetet på det Islâmiska Universitetet i al-Madînah al-Munawwarah, bett mig att ge honom ett tillståndcertifikat för Hadîth-undervisning. Han har bundit samman sin berättarkedja (Sanad) med Hadîth-Imâmernas berättarkedja och bland dem är de som har författat de Autentiska verken och andra. Han har skrivit till mig att han först studerade i al-Madrasah as-Salafiyyah i Sâmitah. Därefter på kunskapshögskolan i samma stad. Därefter på det Islâmiska Universitetet i al-Madînah al-Munawwarah och däri tog han sin examen 1385. 1396 tog han sin magisterexamen. 1400 tog han sitt doktorat på Kung 'Abdul-'Azîz Universitetet i Djuddah. Han har också talat om för mig att han lyssnat mycket på 'Allâmah och Shaykh 'Abdul-'Azîz bin Bâz (hafidhahullâh) lektioner i ”Sahîh al-Bukhârî” och ”Sahîh Muslim” och en del av ”Sunan at-Tirmidhî” i den ädla profetiska moskén. Tillika har han varit mycket med 'Allâmah och Shaykh Nâsir-ud-Dîn al-Albânî. Dessutom har han dragit nytta av Shaykh Hammâd bin Muhammad al-Ansârî och andra stora lärda. Efter att han hade gått ut universitetet i al-Madînah, skickade universitetet honom till Salafiyyah Universitetet i Varanasi i Indien för att undervisa. Varje gång jag begav mig till Salafiyyah Universitet efter hans residens däri, brukade han sitta med mig och påminna mig om olika kunskapsbaserade frågor. Han kom även ofta till staden Mubâarakfûr och besökte mig i mitt hem. Jag fann honom oerhört kunnig. Han var förträfflig och hade ett sunt förstånd och en upprätt natur. Han var upprättad på de rättfärdiga företrädarnas (as-Salaf as-Sâlih) (radhiya Allâhu 'anhum) metodik i tro och handling. Han följde Boken och Sunnahn, stödde dem och försvarade dem. Han var hård och sträv mot innovationernas och driftens folk (Ahl-ul-Bid'a wal-Hawâ). Han avvisade blindföljarna (Muqallidûn) som jämställde Hadîth med deras Imâms rättskola. Må därför Allâh välsigna hans kunskap och låta Muslimerna njuta av hans långa liv...”

Detta skrev Shaykhen den nittonde Dhûl-Qa'dah 1401.

⁵ Han är författaren till boken ”Mur'ât-ul-Mafâtîh Sharh Mishkât-il-Masâbih”. Han var en av Indiens berömda lärda och kända Hadîth-vetare. Han gick bort 1414. På samma sätt som han gav Shaykh Rabî' tillåtelse och lov att lära ut (Idjâzah), gjorde han det även till Shaykh Hamûd at-Tuwaydjârî, Shaykh Ismâ'îl al-Ansârî, Shaykh Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî, Shaykh Badî'ud-Dîn as-Sindî, Shaykh 'Alîm-ud-Dîn an-Nadyâwî, Shaykh Muhammad as-Sûmâlî m fl. Mâ Allâh förbarma sig över de döda bland dem och bevara de levande.

Imâm och 'Allâmah 'Abdul-'Azîz bin Bâz (rahimahullâh)

Han (rahimahullâh) blev frågad om Shaykh Rabî bin Hâdî och Shaykh Muhammad Amân. Han svarade följande:

”Vad berör dessa två förträffliga män, Shaykh Muhammad Amân al-Djâmî och Shaykh Rabî bin Hâdî al-Madkhalî, är de båda från Ahl-us-Sunnah. Jag känner dem för kunskap, förträfflighet och en korrekt troslära. Dr. Muhammad Amân (rahimahullâh) avled torsdagsnatten den tjugosjunde Sha'bân detta år. Jag råder att man drar nytta av deras böcker. Vi ber Allâh att Han leder samtliga till det Han behagas av, förlåter den avlidne Shaykh Muhammad Amân och leder samtliga Muslimer till Hans välbehag och deras välfärd – sannerligen är Han den som hör, den nära.”⁶

Dessutom sade han:

”Shaykh Rabî' hör till de främsta från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ'ah. Han är känd för att vara från Ahl-us-Sunnah. Hans böcker och skrifter är kända.”⁷

Han sade också:

”Vi tvivlar inte på våra kända teologer i al-Madînah. De har en god troslära och de är från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ'ah. Till dem hör Shaykh Muhammad Amân bin 'Alî, Shaykh Rabî' bin Hâdî, Shaykh Sâlih bin Sa'd as-Suhaymî, Shaykh Fâlih bin Nâfi' och Shaykh Muhammad bin Hâdî. Alla är de kända hos oss för upprätt tillstånd, kunskap och god troslära. Men, lögnens missionärer jagar i grumligt vatten. Det är de som förvirrar folket och talar om dessa frågor. De säger att meningen är det ena och det andra. Det där är inte bra. Det är obligatoriskt att tolka tal på bästa möjliga sätt.”⁸

Efter att Shaykhen hade haft föreläsning med rubriken ”at-Tamassuk bil-Manhadj as-Salaf”, sade han (rahimahullâh):

”Vi har precis lyssnat till detta välsignade och goda tal som gavs av den förträfflige Shaykh Rabî' bin Hâdî al-Madkhalî rörande fasthållningen vid Boken och Sunnahn och varnandet för den som motsätter sig dem, splittring, uppdelning och fanatism till drifterna. Han har gjort bra ifrån sig och gagnat andra. Må Allâh belöna honom med gott och fördubbla hans belöning.”

I samma kassettband sade han:

”Det den förträffliga Shaykh Rabî nämnde om Shaykh Muhammad bin 'Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh) Da'wah, är sant. Sannerligen har Allâh förärat detta land med denna välsignade Da'wah, nämligen Salafiyah-Da'wahn. Däremot mörklade fienderna denna Da'wah och sade:

”Wahhâbiyyah och innovatörer. De har gjort det ena och det andra.”

⁶ Ur kassettbandet ”al-As'ilah as-Swidiyyah”.

⁷ Ur kassettbandet ”Thanâ'-ul-'Ulamâ' 'alâ ash-Shaykh Rabî'”, Tasdjilat Minhâdj-us-Sunnah.

⁸ Ur kassettbandet ”Tawdhîh-ul-Bayân”.

Faktum är att de är de vilseledda och innovatörer. De är antingen okunniga eller följer blint någon annan okunnig. De är antingen okunniga, följer blint någon annan okunnig eller följer sina drifter som medvetet handlar olydigt mot Allâh. Dessa människor är fiender till Salafiyah-Da'wahn."

Tillika sade han under samma föreläsning:

"Vi ber Allâh att Han leder Shaykh Rabî' till allt gott och belönar honom för hans tal med gott."

Shaykh Rabî' skickade sin bok "Manhadj Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ'ah fi Naqd-ir-Ridjâl wal-Kutub wat-Tawâ'if" till Shaykh 'Abdul-'Azîz bin Bâz, som i sin tur skickade den till Shaykh 'Abdul-'Azîz ar-Râdjihî. Efter att Shaykh ar-Râdjihî svarat, skrev Shaykh Ibn Bâz följande brev till Shaykh Rabî':

"Från 'Abdul-'Azîz bin 'Abdillâh bin Bâz till den respekterade och förträfflige brodern, Dr. Rabî' bin Hâdî al-Madkhalî – må Allâh leda honom till det Han behagas av och påöka hans kunskap och tro. Âmin! Salâmun 'alaykum wa Rahmatullâhi wa Barakâtuh.

Vidare:

Jag medlar vidare till er den förträffliga Shaykh 'Abdul-'Azîz bin 'Abdillâh ar-Râdjihîs svar om er bok "Manhadj Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ'ah fi Naqd-ir-Ridjâl wal-Kutub wat-Tawâ'if", ty jag lät honom göra det pga. min oförmåga att gå igenom den. Han svarade i enlighet med det han såg däri. Hans svar gladdade mig, och lov och pris tillkommer Allâh. Jag ber Allâh att Han gör oss, er och resten av våra bröder till dem som manar till vägledningen och stöder Sunnahn."⁹

Shaykh och 'Allâmah Rabî' bin Hâdî al-Madkhalî sade i sin bok "Izhâq Abâtîl 'Abdil-Latîf Bâshmîl":

"Jag besökte Shaykh Ibn Bâz (hafidhahullâh) och han rådde mig att avvisa varenda en som motsätter sig sanningen och Sunnahn. Ett sådant förträffligt, väldigt och förpliktigande råd för den som förmår att utföra det."¹⁰

Jag har personligen själv hört Shaykh Ibn Bâz (rahimahullâh) säga till Shaykh Rabî':

"Shaykh Rabî', avvisa varenda en som gör fel. Avvisa Ibn Bâz om han gör fel och avvisa Ibn Ibrâhîm om han gör fel."

Därefter prisade han honom oerhört mycket – och Allâh är vittne till det jag säger.

Faktum är att Shaykh 'Abdul-'Azîz bin Bâz lät honom undervisa i sin moské bara några månader innan han avled. Detta tyder på att han gick bort samtidigt som han var nöjd med honom.

Tillika var Shaykh Rabî' en av Shaykh 'Abdul-'Azîz bin Bâzs största och tidigaste elever.

⁹ Se förordet till "Manhadj Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ'ah fi Naqd-ir-Ridjâl wal-Kutub wat-Tawâ'if" och "an-Nasr al-'Azîz 'alâ ar-Radd al-Wadjîz".

¹⁰ Sid. 104.

‘Allâmah och Muhaddith Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (rahimahullâh)

Shaykh al-Albânî blev ställd följande fråga i kassetbandet ”Liqa’ Abîl-Hasan al-Ma’ribî¹¹ m’a al-Albânî”:

”Trots de två förträffliga Shaykherna Rabî’ bin Hâdî al-Madkhalîs och Muqbil bin Hâdî al-Wâdî’îs positioner i att strida för Allâhs sak mot innovationer och avvikande åsikter, tvivlar vissa ungdomar på att de två Shaykherna är upprättade på Salafs väg.”

Han (rahimahullâh) svarade:

”Tveklöst tackar och prisar vi Allâh (‘azza wa djall) för att Han har underlättat för denna sunda Da’wah, som är baserad på Boken och Sunnahn enligt de rättfärdiga företrädarnas metodik, att det förekommer flera kallare (Du’ât) i de olika Islâmiska länderna som upprätthåller den för vissa människor ålagda förpliktelsen (Fardh Kifâyah), något endast en liten del gör i dag i den Islâmiska världen. Att man då talar illa om dessa två Shaykher, Shaykh Rabî’ och Shaykh Muqbil, som manar till Boken och Sunnahn enligt de rättfärdiga företrädarnas förståelse och krigsföring mot dem som motsätter sig denna korrekta metodiken, kan uppenbart endast göras av två stycken: antingen en okunnig eller en driftens anhängare.

Den okunnige kan vägledas, ty han tror att han kan något. Han vägleds då den korrekta kunskapen klagas för honom. Vad beträffar driftens anhängare, skall det bes om Allâhs skydd från honom. Vi ber Allâh (‘azza wa djall) att Han antingen vägleder honom eller bryter hans rygg.”

Därefter sade Shaykhen (rahimahullâh):

”Jag passar på att säga att det jag har sett i Shaykh och Dr. Rabî’s böcker är gagnande. Jag kan inte minnas att jag har sett något fel från honom eller att han går ut ur den metodiken vi är enade med honom om och han är enad med oss om.”

Han sade i kassetbandet ”al-Muwâzanât Bid’at-ul-‘Asr” efter att ha talat om denna moderna innovation:

”Som sammanfattning säger jag: Sannerligen är den som i sanning bär på Djarh-och-Ta’dîl-lärans fana i dag, vår broder Dr. Rabî’. De som avvisar honom gör det absolut inte med kunskap, ty kunskapen är med honom. Trots det påpekar jag alltid, och jag har även sagt det flera gånger till honom på telefon, att om han vore lite mildare i sitt sätt, hade det varit gynnsammare för de flesta människorna, vare sig de är med honom eller mot honom. Men, vad berör kunskap, går det absolut inte att kritisera mannen för det. Den enda anmärkningen jag har är den jag nyligen nämnt, nämligen strävt tillvägagångssätt. Vad gäller att han inte handlar rättvist, är det en mager anklagelse och härrör enbart från två personer: antingen en okunnig person som måste lära sig, eller en fördomsfull sådan. Honom kan vi endast be Allâh om att vägleda till den Raka vägen.”

¹¹ På senaste tiden har Abûl-Hasan visat sina lömska planer mot Salafiyah-Da’wahn och krigsföringar mot dess lära och anhängare. Därför gäller Shaykh al-Albânîs (rahimahullâh) ord ”Antingen okunnig eller driftens anhängare” just honom. Faktum är att det är det sistnämnda som verkställs på honom. Vi söker skydd av Allâh från hans ondska och vi ber Honom antingen att vägleda honom eller att bryta hans rygg.

Han (rahimahullâh) sade i sin bok "Sifâh Salât-in-Nabiyy", sidan 68, då han talade om den senare al-Ghazzâlî:

"Många lärda och förträffliga människor – må Allâh belöna dem med gott – har avvisat honom. På ett detaljerat sätt klagade de hans förvirring och avvikelser. Till de bästa refuseringarna jag läst, var den som skrevs av vår vän Dr. Rabî' bin Hâdî al-Madkhalî i den afghanska tidskriften "al-Mudjâhid", nionde och elfte numret¹², och det var förträffliga broder Sâlih bin 'Abdîl-'Azîz Âl ash-Shaykh skrev vid namnet "al-Mî'yâr li 'Ilm al-Ghazzâlî"."

Shaykh al-Albânî (rahimahullâh) skrev som en kommentar till Shaykh Rabî's bok "al-'Awâsim mimma fî Kutub Sayyid Qutb min al-Qawâsim":

"Allt du har kritiserat Sayyid Qutb med är sant och korrekt. Därmed klagas det för samtliga Muslimska läsare som har minsta lilla Islâmiska kultur i sig, att Sayyid Qutb inte hade någon kunskap om Islâm, varken dess grunder eller förgreningar. Broder Rabî! Må Allâh belöna dig med gott för att du har utfört denna uppgift med att klargöra och avslöja hans okunnighet och avvikelser i Islâm."

Jag har personligen själv sett detta brev med Shaykhens egna handstil i Shaykhens privata bibliotek, vilket i dag förekommer i det Islâmiska Universitetets bibliotek. Jag tog en kopia av det och det ligger hemma hos mig.

Shaykh Rabî' anses vara en av Shaykh al-Albânîs största och första elever. Shaykhen undervisade honom på det Islâmiska Universitetet i al-Madînah an-Nabawiyyah.

¹² Med rubriken "ad-Difâ' 'an as-Sunnah wa Ahlihâ".

Shaykh och 'Allâmah Muhammad bin Sâlih bin 'Uthaymîn (rahimahullâh)

Hans förträfflighet ställdes frågan om Shaykh Rabî' och han sade:

”Vad gäller Shaykh Rabî', känner jag endast till gott om honom. Mannen följer Sunnah och Hadîth.”¹³

Likaså sade han (rahimahullâh) efter Shaykh Rabî's föreläsning vid namnet ”al-I'tisâm bil-Kitâb was-Sunnah” i 'Unayzah, en föreläsning jag själv följde med Shaykhen till:

”Sannerligen prisar vi Allâh för att ha underlättat för vår broder Dr. Rabî' bin Hâdî al-Madkhalî att besöka detta distrikt, så att den som är okunnig om vissa frågor kan veta att vår broder är upprättad på Salafiyah och Salafs väg. Med Salafiyah menar jag inte en sekt som motsätter sig andra Muslimer, utan jag menar med Salafiyah att han är upprättad på Salafs väg i sin metodik, särskilt när det gäller att verkställa Tawhîd och försvara den mot dem som motsätter sig den. Alla vet vi att Tawhîd är grunden till profetkallet Allâh sände Sina sändebud ('alayhim-us-salâtu was-salâm) med... Tveklöst kommer vår broder Shaykh Rabî' bin Hâdî al-Madkhalîs besök i vårt distrikt, särskilt i vår stad 'Unayzah, att lämna spår efter sig. Dessutom kommer saker och ting som har varit dolda för många människor via varningar, propaganda och lustar, klargöras. Många människor har ångrat sig för att ha talat illa om de lärda efter att ha fått reda på att det är de som har rätt.”

Därefter sade en av åhörarna:

”Här är en fråga kring Shaykh Rabî's böcker.”

Då svarade han (rahimahullâh):

”Det finns inget behov av en sådan fråga, på samma sätt som Imâm Ahmad sade då han blev frågad om Ishâq bin Râhawayh: ”Skall en som jag frågas om Ishâq? I stället är det Ishâq som skall frågas om mig.” Jag har redan sagt vad jag vet om Shaykh Rabî' (waffaqahullâh) och jag tycker och tänker fortfarande samma sak.”

Dessutom ställdes han följande fråga:

”Vi känner till många av Sayyid Qutbs överskridelser. Däremot finns det en sak som jag inte har hört från honom, utan jag fick höra det från en student utan att övertygas. Det handlar nämligen om att Sayyid Qutb är en av dem som håller vid åsikten Wahdat-ul-Wudjûd. Detta är ju naturligtvis hädelse. Hörde Sayyid Qutb till dem som trodde på Wahdat-ul-Wudjûd? Jag hoppas på svar, må Allâh belöna er med gott.

Då svarade han (rahimahullâh):

”Jag har läst ytterst lite av Sayyid Qutbs böcker. Jag känner inte till hans tillstånd. Men, däremot förekommer det lärda som har skrivit om hans bok ”Fî Dhilâl-il-Qur'ân”. De har skrivit flera

¹³ Ur kassetbandet ”al-As'ilah as-Swidiyyah”.

anmärkningar på honom från hans Tafsîr. Tex har Shaykh 'Abdullâh ad-Duwaysh (rahimahullâh) och vår broder Shaykh Rabî' al-Madkhalî anmärkningar på Sayyid Qutb i hans Tafsîr och andra verk. Därför kan den som så önskar, alltid hänvisa till dem.”¹⁴

Han blev frågad i ett telefonsamtal från Holland:

”Hur råder ni den som förbjuder Shaykh Rabî' bin Hâdis kassettband och hävdar att de blossar upp problem och kaos, att de innehåller beröm över makthavarna i Saudiarabien och att hans, det vill säga Shaykh Rabî', beröm över makthavarna är hyckleri?”

Svar:

”Vi anser detta var ett fel och ett allvarligt misstag. Shaykh Rabî' är en av Sunnahs lärda. Han är en av godhetens folk. Hans troslära är sund och hans metodik är rak. Men, när han började tala mot vissa senare individer som somliga människor anser vara förebilder, smutskastade de honom med dessa brister.”¹⁵

Likaså ställdes han följande fråga:

”Det sägs att Shaykh Rabî's metodik motsätter sig Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ'ahs metodik?”

Han svarade då:

”Jag känner inte till att han motsätter sig den. Dagens lärda har berömt Shaykh Rabî'. Det enda jag vet om honom är gott.”¹⁶

¹⁴ Ur kassettbandet ”Liqâ' ash-Shaykh Rabî' m'a ash-Shaykh Ibn 'Uthaymîn hawl al-Manhadj”.

¹⁵ Ur kassettbandet ”Kashf-ul-Lithâm 'an Mukhâlafât Ahmad Sallâm”.

¹⁶ Ur kassettbandet ”Thanâ' Â'immat-id-Da'wah 'alâ ash-Shaykh Rabî'”.

Shaykh och ʿAllâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân (hafidhahullâh)

Han (hafidhahullâh) sade i sitt förord till boken ”Manhadj-ul-Anbiyâ’ fid-Da’wah ilâ Allâh – fih-il-Hikmah wal-ʿAql”:

”När det blev obligatoriskt att klargöra och avslöja motsättande och olika gruppers tillstånd som utgör fara för Islâm och lockar den som vill träda in i den från Islâm, visa att de inte har något med Islâm att göra, vilket Han (ta’âlâ) sade:

”Du har inte ansvar för dem som ger upphov till splittring i sin religion och bildar sekter.”¹⁷

och att Islâm manar till enighet om sanningen, vilket Han (ta’âlâ) sade:

”Nämligen att hålla fast vid tron och att aldrig tillåta söndring.”¹⁸

började en grupp lärda som innehar vaksamhet och verifiering att visa dessa gruppers fel och klargöra hur de motsätter sig profeternas metodik i att kalla till Islâm. Detta gjorde de så att de kunde återvända till sanningen. Sannerligen är sanningen den troendes väg. En annan anledning var att den som inte känner till deras tillstånd inte skulle fara vilse. Till dessa lärda som har tagit på sig denna väldiga uppgift och handlar enligt profetens (sallâ Allâhu ʿalayhi wa sallam) ord:

”Religionen är ett råd. Religionen är ett råd.” De sade: ”Allâhs sändebud, till vem?” Då sade han: ”Till Allâh, Hans Bok, Hans sändebud, Islâms ledare och resten av folket.”

hör den förträfflige Shaykh och Dr. Rabî bin Hâdî al-Madkhalî i sin bok ”Manhadj-ul-Anbiyâ’ fid-Da’wah ilâ Allâh – fih-il-Hikmah wal-ʿAql” som är i våra händer. Han – må Allâh skänka honom framgång och belöna honom med gott – har klargjort sändebudens metodik i att mana till Islâm på det sätt som framstår i Allâhs Bok och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ʿalayhi wa sallam) Sunnah. I den skildrar han de olika gruppernas motsättande metodik för att tydliggöra skillnaden mellan sändebudens metodik och de olika metodikerna som motsätter sig sändebudens metodik. På ett kunskapligt och rättvist sätt debatterar han med dessa metodiker och använder sig utav exempel och vittnen som förstärkning. Hans bok har uppfyllt syftet och den är tillräcklig för den som vill ha sanningen – och lov och pris tillkommer Allâh. Likaså är den ett bevis mot den envise och envetne. Vi ber Allâh att Han belönar honom för hans arbete och gagnar andra med det och må Allâhs frid och välsignelse vara med vår profet Muhammad, hans familj och hans följeslagare.”

Dessutom sade han i förordet till hans bok ”Djamâ’ah Wâhidah lâ Djamâ’ât” i vilken han avvisar ʿAbdur-Rahmân ʿAbdul-Khâliq:

”På den senaste tiden har flera grupper dykt upp som tillskriver sig Da’wahn och går under en särskild ledning åt dem. Varje grupp gör sig en egen, särskild metodik som i sin tur härrör från den splittring, uppdelning och tvist som förekommer mellan grupperna. Detta är något religionen nekar och Boken och Sunnahn förbjuder. När då några av de lärda kritiserade dessa märkliga tillvägagångssätt de hade fallit i, motsatte sig vissa bröder och började försvara dem. Till dessa

¹⁷ 6:159.

¹⁸ 42:13.

försvarare hör den ädla Shaykh 'Abdur-Rahmân 'Abdul-Khâliq. Detta visar han i sina tryckta böcker och hörda kassetband trots att hans bröder har rätt honom om det. Sedermera började han likaså tala illa om de lärda som inte håller med honom om hans verk. Han beskrev dem med opassande ord och gav sig även på några lärare som undervisade honom. Den förträfflige Shaykh Rabî' bin Hâdî al-Madkhalî tog då på sig att avvisa honom i denna bok läsaren har framför sig vid namnet "Djamâ'ah Wâhidah lâ Djâmâ'ât wa Sirât Wâhid la 'Asharât". Jag har läst den och funnit att den uppfyller syftet och lov och pris tillkommer Allâh."¹⁹

Han blev likaså ställd frågan den femte Rabî' al-Awwal 1417 och sade efter att han hade nämnt Shaykh Rabî' med en grupp av lärda:

"Till de allra mest framstående lärda som varit med en lång tid i Da'wahn, hör den förträffliga Shaykh 'Abdul-Muhsin al-'Abbâd, den förträffliga Shaykh Rabî' bin Hâdî, den förträffliga Shaykh Sâlih as-Suhaymî och den förträffliga Shaykh Muhammad Amân al-Djâmî. Dessa män har flit och uppriktighet i Da'wahn. De avvisar dem som vill avvika med Da'wahn från den korrekta vägen, oavsett om de gör det avsiktligt eller inte. Dessa män har övning och erfarenhet. De har forskat olika åsikter och de ser skillnaden mellan det korrekta och det inkorrekta. Således måste deras kassetband och lektioner spridas och det måste likaså gagnas av dem, ty däri förekommer en stor nytta för Muslimerna."²⁰

Dessutom sade han (hafidhahullâh) i sitt förord till Shaykh Rabî's avvisning av Hasan bin Farhân al-Mâlikî:

"Jag fann att Shaykh Rabî's avvisning var uppfyllande i ämnet, fint i tillvägagångssättet och krossande i motståndet. Må Allâh belöna honom med en god belöning och utmärka honom för att ha stött sanningen och krossat lögnen och dess folk."

Shaykhen ställdes följande fråga i den Heliga Moskén i Makkah den trettonde Djumâdâ ath-Thânî 1424:

"Hur råder ni de ungdomar som talar illa om vissa Imâmer inom Salafiyah-Da'wahn som Shaykh Muhammad Amân al-Djâmî och Shaykh Rabî' al-Madkhalî?"

Han svarade:

"Skona oss från enstaka individer och skvaller. Det finns, om Allâh vill, gott i de lärda. Det finns välsignelse i dem åt Salafiyah-Da'wahn och undervisning till folket. Om en del människor inte behagas av dem, skall man veta att det var inte alla som behagades av sändebudet. Det fanns människor som var missnöjda med sändebudet (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam). Psykiatriska och driftbaserade frågor är meningslösa. Vi tror gott om de lärda. Det enda vi vet om dem är gott, om Allâh vill, och vi ber att det går dem väl i händer."

¹⁹ Se förordet till Shaykh Rabî's bok "an-Nasr al-'Azîz".

²⁰ al-As'ilah as-Swidiyyah.

Shaykh och 'Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdî'î (rahimahullâh)

Shaykhen (rahimahullâh) ställdes frågan:

”Vad säger ni om den som säger att Shaykh Rabî' är förhastad och överilad?”

Han (rahimahullâh) svarade:

”Shaykh Rabî' har erfarenhet av verkligheten eftersom han har levt med al-Ikhwân al-Muslimûn en lång tid²¹. Han är – och lov och pris tillkommer Allâh – den bäste som behandlar dessa frågor och avvisar innovatörernas innovationer. Jag ber Allâh att Han bevarar honom.”²²

Han (rahimahullâh) sade också:

”Till de människor som i dag har störst insikt och kunskap om grupperna och gruppernas föroreningar, är brodern Shaykh Rabî' bin Hâdî (hafidhahullâh). När Shaykh Rabî' säger att en person är ”Hizbî”, kommer det en dag att klagöras för er att han verkligen är en Hizbî. Ni kommer att komma ihåg detta. Det handlar bara om att personen i fråga kommer att vara okänd i början och därför vill han inte att hans tillstånd skall avslöjas. Detta ändras dock när han får lite kött på benen och några anhängare samtidigt som han anser att han inte påverkas negativt av att det talas illa om honom. Därför råder jag att man läser hans (hafidhahullâh) böcker och drar nytta av dem.”²³

Dessutom sade han (rahimahullâh):

”Lov och pris tillkommer Allâh för att Ahl-us-Sunnah silar samhället på ett verkligt sätt.

²¹ Det Shaykhen förmodligen menar är att Shaykhen har levt kring dem och tillbringat en viss tid med att klagöra deras villfarelse. Detta är just anledningen till att han är erfaren av deras villfarelse och sanna tillstånd. Shaykh Rabî' har aldrig någonsin tillhört al-Ikhwân al-Muslimûn. Däremot har han gått med dem för att tillrättvisa dem och vara med dem enligt de villkor de aldrig uppfyllde. Det hela klagörs när Shaykh Rabî' berättar om sig själv i hans avvisning av 'Abdur-Rahmân 'Abdul-Khâliq:

”För det första har jag tillbringat en tid med al-Ikhwân al-Muslimûn, men vet du varför? Jo, för att rätta till dem och uppfostra dem enligt Salafs metodik och inte för något världsligt syfte. Jag gick med dem förutsatt att två villkor uppfylldes. Det första var att den metodik de skulle följa och uppfostra sin rörelse på i världen skulle vara Salafs metodik. Det andra var att ingen innovatör kvarblir bland dem, särskilt om det rör sig om en riktigt allvarlig innovation. De gick med på mina villkor. De människor som lät mig komma med och accepterade mina villkor, var människor jag trodde var Salafiyûn och att de skulle hjälpa mig med att uppfylla det jag hade satt som villkor. Jag började vänta på att dessa villkor skulle uppfyllas och ihärdigt krävde jag dem på att verkställa dem. Jag härdade och hade tålmod medan saker och ting hela tiden var de samma. Då dök en stark Sûfi-baserad inställning upp som hade vuxit fram genom större Sûfiyyah och deras skrifter, vilka i sin tur var anledningen till att de vilt vände sig till Sûfi-skrifterna och vände Salafs metodik ryggen. Tillika klagjordes deras krigsföring mot Salafiyah och Salafiyûn. När jag då hade kommit till en återvändsgränd med dem och såg att de hyste medkänslor till Rawâfidh, insåg jag att det inte längre var tillåtet för mig att stanna med dem. Sålunda gick jag med dem för Allâhs sak och jag övergav dem för Allâhs sak. Jag ber Allâh om förlåtelse för mina synder och brister i perioden jag tillbringade med dem.” (Se ”an-Nasr al-'Aziz”, sid. 187-188)

²² Ur kassetbandet ”al-As'ilah al-Hadhramiyyah”.

²³ Ur kassetbandet ”al-As'ilah as-Sunniyyah li 'Allâmah ad-Diyâr al-Yamaniyyah – As'ilah Shabâb at-Tâ'if”.

”En grupp från mitt samfund kommer ständigt att vara segrande upprättat på sanningen. De kommer varken att skadas av dem som motsätter sig dem eller försakar dem till dess att Allåhs beordring kommer och de fortfarande är upprättade på den.”

Shaykh Rabî' är i de två Heliga Moskéernas och Nadjds land. Ja, lov och pris tillkommer Allåh. Han silar Hizbiyyûn på ett verkligt sätt och klargör vad de är upprättade på.”²⁴

Shaykhen (rahimahullâh) sade likaså som svar på en fråga:

”Jag råder bröderna att dra nytta av vår broder Shaykh Rabî' bin Hâdîs (hafidhahullâh) böcker. Han har insikt och kunskap om Hizbiyyûn. Han skruvar loss Hizbiyyah med mejsel. Vissa människor har sagt att några kommentatorer till boken ”al-Kashshâf” skruvar loss dess I'tizâl med mejsel. Likaså skruvar han loss Hizbiyyah med mejsel. Jag råder att man drar nytta av hans böcker och likaså av hans kassetband.”

Dessutom sade han:

”Jag råder att man läser vår broder Rabî' bin Hâdîs bok ”Djamâ'ah Wâhidah lâ Djamâ'ât wa Sirât Wâhid lâ 'Asharât”. Den boken är tillräcklig.”²⁵

Därtill sade han:

”Vi råder att de brevväxlar med de lärda. Om de har förmåga, bör de även resa till dem, t ex Shaykh al-Albânî, Shaykh Ibn Bâz, Shaykh 'Abdul-Muhsin al-'Abbâd, Shaykh Rabî' bin Hâdî och Shaykh Ibn 'Uthaymîn. Om de har förmåga att resa till dem, bör de göra det. Skulle de däremot inte göra det, får de ha kontakt med dem genom telefon och brevväxlingar.”²⁶

Därjämte sade han när han blev frågad om vilka lärda man skall hänvisa till:

”Shaykh Rabî' bin Hâdî al-Madkhalî. Han är ett av Allåhs tecken (Âyatullâh) i kunskap och kännedom om Hizbiyyûn. Han är däremot inte som luredrejeritecknen i Iran.”²⁷

Dessutom ställdes han frågan:

”Vilka saudiska lärda råder du oss att ta kunskap från? Kan du nämna några namn åt oss?”

Han svarade då:

”Jag råder att man tar kunskap från dem jag känner. Till dem hör Shaykh 'Abdul-'Azîz bin Bâz (hafidhahullâh), Shaykh Muhammad bin Sâlih bin 'Uthaymîn (hafidhahullâh), Shaykh Rabî' bin Hâdî al-Madkhalî (hafidhahullâh) och Shaykh 'Abdul-Muhsin al-'Abbâd (hafidhahullâh). Likaså är Shaykh Sâlih al-Fawzân (hafidhahullâh) känd för godhet, även om jag inte känner honom. Man kan alltid fråga Shaykh Ibn Bâz om råd eftersom han är kunnigare. Det var längesen jag var i det landet.”²⁸

Han sade då han talade om 'Abdur-Rahmân 'Abdul-Khâliq:

²⁴ Ur kassetbandet ”Thanâ'-ul-'Ulamâ' 'alâ ash-Shaykh Rabî'”.

²⁵ Tuhfah al-Qarîb wal-Mudjîb, fråga 75.

²⁶ Ibid. fråga 123.

²⁷ Ibid. fråga 135.

²⁸ Ibid. fråga 140.

”Jag anser att han inte är värd att avvisas. Men lov och pris tillkommer Allâh att Shaykh Rabî' (hafidhahullâh) har gjort det Allâh ålade honom att göra. Han bör tackas för det.”²⁹

Han sade också:

”Profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sade:

”En grupp från mitt samfund kommer ständigt att vara segrande upprättat på sanningen. De kommer varken att skadas av dem som motsätter sig dem eller försakar dem till dess att Allâhs beordring kommer och de fortfarande är upprättade på den.”

Till dessa lärda hör Shaykh Ibn Bâz (hafidhahullâh), Shaykh al-Albânî (hafidhahullâh), Shaykh Sâlih al-Fawzân, Shaykh Rabî' bin Hâdî och Shaykh 'Abdul-Muhsin al-'Abbâd (hafidhahumullâh).³⁰

I samma bok under rubriken ”Vem ligger bakom sprängdåden i de två Heliga Moskéernas land?” rådde Shaykh Muqbil kuwaitierna följande:

”Likaså råder jag dem att bjuda in vår broder Rabî' bin Hâdî al-Madkhalî till Kuwait, så att han kan klargöra 'Abdur-Rahmân 'Abdul-Khâliqs, Surûriyyahs och Qutbiyyahs villfarelser.”

I förordet till Muhammad al-Imâms bok ”Tanwîr-udh-Dhulumât”, sid. 6, sade han följande:

”Många Hizbiyyûn har haft makt, auktoritet och till och med väldiga smeknamn. När då Ahl-us-Sunnah avslöjade dem, dog både de och deras teorier. Till dagens nobla lärda som konfronterar Lögnens folk hör Shaykh Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (rahimahullâh), Shaykh 'Abdul-'Azîz bin Bâz (rahimahullâh), Shaykh Rabî' bin Hâdî och andra.”

Som svar på en fråga rådde han (rahimahullâh) ungdomarna i Qatar att ta emot och bjuda in de lärda. Bland dem var Shaykh Rabî' och han rådde dem att de reser till honom för att söka kunskap.

Shaykh Muqbil (rahimahullâh) brukade prisa och högakta Shaykh Rabî' på ett väldigt sätt. Under hans vistelse på sjukhusen i Makkah och Djuddah närvarade jag vid flera av deras träffar. Det förekom en djup och broderlig kärlek, respekt och högaktning mellan dem båda. Varje gång Shaykh Muqbil fick tillfället att besöka Shaykhen i hans hem, gjorde han det. Brodern och Shaykh 'Abdul-'Azîz al-Bura'î sade i sitt tal vid namnet ”adh-Dhabb 'an as-Sunnah wa 'Ulamâ'ihâ”:

”De fyra Shaykherna al-Albânî, Ibn Bâz, Muqbil och Ibn 'Uthaymîn hade gått bort och de var alla nöjda och belättna med Da'wahns tillstånd och sättet Shaykh Rabî' gjorde sin Da'wah till Islâm på. En gång kom Shaykh Rabî' in i bostaden som Shaykh Muqbil vistades i i Makkah och vi var med honom. Shaykh Rabî' hälsade på de närvarande till dess att han kom till Shaykh Muqbil som satt ned och sade till honom:

”Du är en person man skall ställa sig upp för, men jag är sjuk.””

²⁹ Ibid. fråga 144.

³⁰ Ibid. fråga 162.

De lärdas magnifika beröm över Shaykh Rabî`
Shaykh Khâlid bin Dhahawî adh-Dhafayrî

Till Shaykh Rabî`s högaktning till Shaykh Muqbil hör det jag såg när jag var med Shaykh Rabî` för att besöka Shaykh Muqbil i ett sjukhus i Djuddah efter ha återvänt från behandlingen i Tyskland. När vi väl anlände till hans rum låg Shaykhen i koma i sin säng. Shaykh Rabî` gick då fram till honom, kysste hans panna och grät häftigt. Må Allâh förbarma sig över honom med en vid barmhärtighet och samla oss och våra lärda i paradiset lycksalighet.

Shaykh och 'Allâmah Muhammad bin 'Abdillâh as-Subayyil (hafidhahullâh) – Imâm och predikare i den Heliga Moskén i Makkah

Han (hafidhahullâh) sade i sitt förord till boken "an-Nasr al-'Azîz 'alâ ar-Radd al-Wadjîz":

"Lov och pris tillkommer Allâh och må välsignelse och frid vara med Muhammad som inte efterträds av någon profet, hans familj och hans följeslagare.

Vidare:

Sannerligen hör den förträfflige Shaykh Rabî' bin Hâdî al-Madkhalî, professorn på det Islâmiska Universitetet i al-Madînah al-Munawwarah, till de kända teologerna och berömda kallarna (Du'ât) i de kunskapsbaserade omgivningarna i Saudiarabien. Han är känd för sin kapacitet inom Sunnah-lärorna och likaså andra Shari'ah-baserade läror. Han för en stor kamp i att mana till Islâm utmed de rättfärdiga företrädarnas metodik, försvara den korrekta Salafi-trosläran och avvisa Ahl-ul-Bid'a wal-Ahwâ som motsätter sig den. Detta skall nämnas och för det skall han tackas. Vi ber Allâh (subhânahu wa ta'âlâ) att Han skänker honom lycksalighet och påökar hans framgång och lycka och må Allâhs välsignelse och frid vara med vår profet Muhammad, hans familj och hans följeslagare."³¹

Därjämte ställdes han följande fråga:

"Vad är ert råd till dem som förbjuder Ahl-us-Sunnahs berömda teologers kassetband, t ex Shaykh Muhammad Amân al-Djâmî (rahimahullâh) och Shaykh Rabî' bin Hâdî al-Madkhalî (hafidhahullâh), och säger att dessa teologers kassetband sprider kaos?"

Han (hafidhahullâh) svarade följande:

"Jag söker skydd hos Allâh. Jag söker skydd hos Allâh. Faktum är att dessa mäns kassetband hör till de bästa kassetbanden. Dessa män manar till Sunnah och fasthållning vid Sunnah. Ingen annan än den som följer sin drift talar illa om dessa män. De flesta som talar illa dem är människor som tillskriver sig olika grupper. Det är de som fördömer dessa saker. Men vad berör dessa två teologer, är de kända för att hålla fast vid Sunnah, deras troslära är sund och de hör till de bästa människorna."³²

En student bland våra bröder ringde honom och ställde några frågor. Därefter presenterade han sig själv och sade att han är en av Shaykh Rabî's elever. Då sade Shaykh as-Subayyil till honom:

"Man ger inte Fatwâ när Mâlik är i al-Madînah."

³¹ Sid. 15.

³² Ur kassetbandet "Kashf-ul-Lithâm".

Shaykh och 'Allâmah Muhammad bin 'Abdil-Wahhâb al-Bannâ (hafidhahullâh)

Shaykhen hör till dem som hade företrädre framför Shaykh Rabî'. De brukade resa tillsammans till Sudan och han tränade dem att predika och hålla i föreläsningar. Han anses sålunda vara en av Shaykh Rabî's lärare. Den som känner Shaykh al-Bannâ inser att han högaktar Shaykh Rabî' på ett väldigt sätt. En gång gick han i hans hus och då sade Shaykh al-Bannâ till honom:

”Sitt och res dig inte upp. Även om jag är din lärare, är du min undervisare.”

Shaykh al-Bannâ har väldiga ställningar till Ahl-ul-Bid'a som tyder på hans uppriktighet, kärlek för Sunnah och dess folk samt strävhet mot dess motsättare. Till hans (hafidhahullâh) uttalanden om vår Shaykh, Shaykh Rabî', hör vad han sade i förordet till boken ”Djamâ'ah Wâhidah lâ Djamâ'ât”:

”Jag känner Dr. Rabî' bin Hâdî al-Madkhalî sedan han var student på det Islâmiska Universitet. Han var ivrig i att skaffa sig kännedom om Sunnah, de rättfärdiga företrädarnas metodik, att färdas på deras stig och att mana till denna Raka väg. Ett sommarlov reste jag med honom och brodern 'Abdur-Rahmân 'Abdul-Khâliq, 'Umar Sulaymân al-Ashqar och Shaykh Muhammad Amân al-Djâmî tillsammans med några sudanesiska studenter som hade samma metodik i Da'wahn till Sudan. Den som bäst var stadgad på denna väg, var Shaykh Rabî' bin Hâdî al-Madkhalî. Vi ber Allâh att Han förlänger hans stadga. Han försvarade Sunnah och klagade de fel vissa personer hade fallit i. Några av dessa personer är de vi tänker gott om, men som många människor har låtit sig luras av, t ex Shaykh 'Abdur-Rahmân 'Abdul-Khâliq. Han refuserade honom med ett råd i boken ”Djamâ'ah Wâhidah lâ Djamâ'ât wa Sirât Wâhid lâ 'Asharât”. Däri klagade han det han tycker är sanningen. Må därför Allâh belöna honom med en god belöning, leda brodern 'Abdur-Rahmân 'Abdul-Khâliq och samtliga bröder till den Raka vägens metodik och skydda oss samtliga från alla andra vägar. Jag fick reda på att Shaykh Muhammad Amân al-Djâmî (ghafarallâhu lah) hade gått bort. Må Allâh låta honom träda in i Hans paradiset. Han var en av dem som försvarade Sunnah och manade till företrädarnas metodik. Jag ber Allâh att Han accepterar hans kamp och förlåter både oss och honom.”³³

Dessutom ställdes han följande fråga:

”Anses Shaykh Rabî' höra till de största teologerna (Kibâr-ul-'Ulamâ)?”

Han svarade med att säga:

”Vem i dag och dessförrinnan har kunskap om de flesta kallarnas realitet som honom? Vem? Han vet med bevis och belägg. Han talar inte om någon utan bevis. Därför säger jag att Rabî' bin Hâdî är dagens Yahyâ bin Ma'în... Den kunnigaste människan om folk med bevis och belägg är Shaykh Rabî' bin Hâdî (hafidhahullâh). Jag ber Allâh att Han bevarar hans förstånd och minne. Må Allâh belöna honom med gott, stärka honom och låta honom leva så att han kan avvisa dem som falskt klär sig i Salafiyahs dräkt och strider mot den. Vi ber Allâh att Han klagar för oss deras tillstånd, avslöjar dem och skonar oss deras ondska.”

³³ Se förordet till Shaykh Rabî's bok ”an-Nasr al-'Azîz”.

Shaykh och 'Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (hafidhahullâh)

Han (hafidhahullâh) sade i sitt beröm till boken "Djamâ'ah Wâhidah lâ Djamâ'ât":

"Det är obligatoriskt för den som vet att han förmår skilja mellan sanning och lögn, Sunnah och innovationer, att göra det. Shaykh Rabî' är en av dem som har prövat sig själv i dessa kampställningar och han har lyckats – och lov och pris tillkommer Allâh... Jag anser att Shaykh Rabî' har varit framgångsrik i att avvisa dessa fel och han har refuserat dem med autentiska bevis, korrekta tankesätt och medelmåttigt tillvägagångssätt. Må därför Allâh belöna honom för den tid och möda han har spenderat. Sannerligen råder jag ungdomarna att läsa hans bok så att de inte luras av innovationer. Allâh, visa oss sanningen och låt oss följa den, och visa oss lögnen och låt oss undvika den och låt den inte framstå otvetyg så att vi går vilse."³⁴

Dessutom sade han i kassettbandet "Ahkâm-ul-'Ulamâ' fi Maqâlât 'Adnân 'Arûr":

"Shaykh Rabî' är känd för sin kamp med att manifesteras Sunnah och avvisa innovatörer. Må därför Allâh belöna honom med gott."

Likaså ställdes han (hafidhahullâh) frågan:

"Vad anser ni om den som talar illa om Shaykh Rabî' bin Hâdî och Shaykh Fâlih al-Harbî?"

Han svarade:

"Den som talar illa om dem tyder på att han har något oklart inom sig och att han antingen är en innovatör eller hjälper innovatörerna och samarbetar med dem. Dessa människor är Sunnahns anhängare och endast den som är satt på prövningar eller är vilseledd talar illa om Sunnahns anhängare. Vi ber Allâh att Han vägleder oss allihopa."

Han (hafidhahullâh) ställdes följande fråga:

"Är det möjligt att anse Shaykh Rabî' bin Hâdî al-Madkhalî och 'Adnân 'Arûr som rivaler?"

Han svarade:

"Nej, nej. Det går inte att jämföra sand med guld. Det framstår att 'Adnân 'Arûr är en Hizbî. Han skyddar Hizbiyyûn. Han talar illa om Salaf. Han vill kritisera Salafiyûn. Han vill skymfa Salafiyûn medan han skyddar innovatörer. Vad gäller Shaykh Rabî', är han känd för att manifesteras Sunnah och avvisa innovatörerna."

Dessutom sade han i sin avvisning av Abûl-Hasan al-Misrî:

"Shaykh Rabî' är en man som strider för Allâhs sak. Må Allâh belöna honom. Jag önskar att jag också stred som han gör med att sprida Sunnah, krossa Innovationer och dess folk och lägga ned en sådan stor vikt på Sunnah och att sprida den. Jag ber Allâh att Han belönar honom med gott. Därför älskar jag och resten av Ahl-us-Sunnah honom."

³⁴ Se förordet till Shaykh Rabî' s "an-Nasr al-'Azîz".

Tillika sade han i Shaykh Rabî's avvisning av en villfaren Râfidhî vid namnet Hasan Farhân al-Mâlikî:

”Då konfronterades han av Shaykh Rabî' bin Hâdî al-Madkhalî som har erfarenhet av dessa tvetydigheter sedan en lång tid tillbaka genom att strida för Allåhs sak, driva iväg Allåhs fiender och klargöra dessa innovatörers villfarelser som de kallar för ”vägledning”. Därför gratuleras han för den kamp han driver för Islåms bästa och försvarar den Rena Sunnahn. Må Allåh belöna honom med gott och välsigna honom. Jag ber Allåh att Han gör oss och honom stadigt upprättade på Sanningen.

Han har klargjort Sayyid Qutbs villfarelser, 'Abdur-Rahmân 'Abdul-Khâliqs avvikelser och Haddâdiyyahs extremism. Han konfronterade de moderna Khawâridj, Takfir-sekterna, på ett sätt bara en erfaren kritiker och skarpsynt dirigent kan göra. Han klargjorde deras fel och villfarelser. Därefter konfronterade han Abûl-Hasan al-Misrî al-Ma'ribî och avslöjade hans snedsprång och bedrägerier. Till sist klarlade han al-Mâlikîs lögner, komplotter, lurendrejerier och bedrägerier som han har tjänat de hatiska Râfidhah och kätterska Sûfiyyah med.”

Därpå sade han:

”Må Allåh belöna Shaykh Rabî' med en god belöning, välsigna honom och hans mission och kamp och få oss och honom att försvara Shari'ahn så gott man kan.”

Han (hafidhahullâh) ställdes följande fråga:

”Ädla Shaykh Ahmad, vad anser ni om den som säger 'Jag erkänner varken Shaykh Zayd al-Madkhalî eller Shaykh Rabî' al-Madkhalî för att vara lärda och jag tar ingen kunskap från dem. Den enda jag erkänner är Shaykh 'Abdul-'Azîz bin Bâz'? Vad säger ni om detta?”

Han (hafidhahullâh) svarade följande:

”Vi ber Allåh att Han vägleder honom. Både Shaykh Rabî' al-Madkhalî och Shaykh Zayd al-Madkhalî hör till Salafiyyahs lärda och rådgivare. Han måste erkänna och veta det. Han får inte tala illa om dem eftersom det innebär att tala illa om Allåhs sändebuds (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) Sunnah som de bär på. Däremot anser vi inte att de är felfria, men vi säger att deras metodik är Salafiyyah. Studenterna måste läsa deras böcker och känna till sanningen antingen genom dem eller genom andra böcker. Håll er borta från Hizbiyyûns böcker. Om du vill ta detta direkt från Shaykh Ibn Bâz, kan du alltid skriva till honom direkt och fråga honom vad han tycker om den ene och den andre. Om han då säger att de är sabotörer, Hizbiyyûn och att det inte förekommer något gott i dem, accepterar du det och stödjer det du är upprätt på. Dock är jag övertygad om att han kommer att berömma dem.”

Han (hafidhahullâh) ställdes följande fråga:

”Är det sant att Shaykh Rabî' är er elev?”

Då svarade han:

”Shaykh Rabî' studerade på institutet och jag är en av dem som undervisade honom däri. Men, Shaykh Rabî' är bättre än mig. Han är kämpe som återupplivar Sunnahn, dödar Innovationer och

avvisar innovatörerna. Han har specialiserat sig själv inom detta ämne. Vi ber Allâh att Han leder oss alla till det Han älskar och behagas av.”

I samma föreläsning sade han:

”Den som talar illa om Shaykh Rabî' och Shaykh Fâlih al-Harbî hatar Salafiyah, ty dessa två är Salafiyahs ledare.”³⁵

Shaykh Ahmad an-Nadjmî (hafidhahullâh) är en av Shaykh Rabî's lärare. Han undervisade honom på Kunskapsinstitutet i Sâmitah innan Shaykh Rabî' blev accepterad på det Islâmiska Universitet. Shaykh Ahmad har gett honom ett Hadîth-certifikat i vilket han gav honom lov och tillstånd att lära ut Hadîth.

³⁵ Föreläsning i Djuddah, 1423/5/25.

Shaykh och 'Allâmah Zayd bin Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî (hafidhahullâh)

Han sade i sitt förord till boken "Djamâ'ah Wâhidah lâ Djamâ'ât":

"Till dem som i dag har avvisat Sayyid Qutbs böcker, al-Mawdûdî, aktivistsekterna, partigrupperna och Djamâ'at-ut-Tablîgh, är vår broder och den ädla Shaykhen Rabî' bin Hâdî al-Madkhalî, medlem i Undervisningskommittén på det Islâmiska Universitet i al-Madînah al-Munawwarah. Detta har han gjort i sex böcker.

Den första boken är: Manhadj-ul-Anbiyâ' fid-Da'wah ilâ Allâh, fih-il-Hikmah wal-'Aql.

Den andra boken: Manhadj Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ'ah fî Naqd-ir-Ridjâl wat-Tawâ'if wal-Kutub.

Den tredje boken: Adhwâ' Islâmiyyah 'alâ 'Aqîdah Sayyid Qutb.

Den fjärde boken: Matâ'in Sayyid Qutb fî Ashâb Rasûlillâh (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam).

Den femte boken: al-Mahadjjah al-Baydhâ' fî Himâyat-is-Sunnah al-Ghurrâ' min Zallât Ahl-il-Akhtâ' wa Zaygh Ahl-il-Ahwâ'.

Den sjätte boken: Djamâ'ah Wâhidah lâ Djamâ'ât wa Sirât Wâhid lâ 'Asharât.

Dessa böcker har – och lov och pris tillkommer Allâh (ta'âlâ) – spridits inrikes och utrikes. Många studenter har gagnats av dem, stora som små. De har vittnat om att de består av gott syfte, sund kritik och objektivitet. Han har hållit sig till den typ av skrift hans föregångsmän bland religionens och vägledningens Imâmer gjorde vilka Allâh har låtit ständigt avvisa felens, bedrägeriets och innovationernas folk. Deras böcker är varken främmande eller svunna från de förnuftiga människorna. Faktum är att de är utspridda, verifierade och lästa. Var och en som älskar sanningen, stödjer Sunnah, hatar lögn och kämpar för att krossa drifter och innovationer, har dragit nytta av dem.

I och med att varenda en som tror på en viss teori är i behov av bevis för den, skulle jag vilja skriva ned ett par rader om de böcker Shaykh Rabî' bin Hâdî al-Madkhalî har skrivit för att visa våra bröder och söner bland de fördomsfria studenterna att de avvisningar Shaykh Rabî' har gjort hör till kampen för att sanningens ord skall vara högst och råd till Muslimerna. Detta berör särskilt de nya studenterna och deras jämlingar som inte lägger någon större vikt på de olika troslärorna, metodikerna och avvisningarna så att de inte faller in i förbud och synder."

Därefter nämnde han ett par exempel, för att därpå säga:

"Talar den som avvisar dessa hundratals allvarliga fel på måfå eller följer han enbart drifter? Nej. Faktum är att han hör till dem som Allâh ('azza wa djall) har låtit tjäna den rättfärdiga Salafiyyah-Da'wahn. Denna Da'wah är baserad på Boken och Sunnah enligt de rättfärdiga företrädarnas metodik. Han stödjer den, sprider den och skyddar den på samma sätt som en förälder skyddar sitt barn och till och med intensivare."

Sedan sade han:

”Sannerligen har Shaykh Rabî (waffaqahullâh) rått sin broder och vän ‘Abdur-Rahmân ‘Abdul-Khâliq då han författade boken ”Djamâ’ah Wâhidah lâ Djamâ’ât wa Sirât Wâhid lâ ‘Asharât”. Däri visade han många av de fel Shaykh ‘Abdur-Rahmân har gjort i sina böcker och kassettband. Hans avvisning av dessa fel stöddes av bevis från Uppenbarelsen och intellektet. Shaykh Rabî underrättade mig, och han är pålitlig, att han först efter att muntligt och skriftligt³⁶ rått sin vän ‘Abdur-Rahmân, skrev denna avvisning. Han sade: ’Jag såg varken något spår av att han accepterade råden eller tog tillbaka felen som han föll i och som jag visade honom. Sålunda skrev jag den omnämnda avvisningen.’”

Han (hafidhahullâh) sade också då han avvisade Muhammad Surûr:

”Jag kan försäkra Muhammad Surûr och hans medhjälpare att om inte Shaykh Rabî bin Hâdî al-Madkhalî, hans lärare, vänner och elever är upprättade på Salafs metodik och om inte de följer Ahl-ul-Hadîth wal-Athar, vet jag inte vad som menas med ”Salafiyah” och ”Salafiyûn”.³⁷

Dessutom sade han (hafidhahullâh) i sitt förord till Shaykh Rabî’s avvisning av Hasan bin Farhân al-Mâlikî:

”Allâh lät den förträffliga Shaykh och nobla ‘Allâmah Rabî bin Hâdî al-Madkhalî uppnå framgång. Han avvisade samtliga hans fel och farliga tvivelaktigheter med Uppenbarelsbaserade och intellektuella bevis som ett stöd till sanningen, råd till mänskligheten, förstörande av orättvisan och en hjälp till den förtryckte mot den tyranniska förtryckaren al-Mâlikî – och inför Allâh kommer samtliga tvister att samlas.

Jag säger till Shaykh Rabî och alla andra som är upprättade på den korrekta Salafi-trosläran och raka metodiken, att det inte är konstigt att al-Mâlikî har gett sig på den ädla Shaykh Muhammad bin ‘Abdil-Wahhâb (rahimahullâh). Han har ju trots allt även talat illa om de ädla följeslagarna och framförallt då samfundets främste människa efter den nobla profeten (‘alayhis-salâtu was-salâm), Abû Bakr och andra (radhiya Allâhu anhum).

³⁶ Jag har själv sett flera av dessa råd med Shaykhens egna handstil och likaså har jag kopior på dem.

³⁷ al-Irghâb, sid. 93.

Den ädla Shaykh 'Alî bin Nâsir al-Faqîhî (hafidhahullâh)

Han sade i sitt beröm till boken "Djamâ'ah Wâhidah lâ Djamâ'ât":

"Jag läste den här boken och fann att det är ett kunskapsbaserat och verifierat verk. Däri debatterar Shaykh Rabî' med Shaykh 'Abdur-Rahmân 'Abdul-Khâliq på ett meningsfullt sätt. Boken är tom på överdrifter och den lämnar aldrig Sharî'ah-baserad karaktär i diskussion och dialog. Däri klargör han den felaktiga metodiken Shaykh 'Abdur-Rahmân färdas på i många av sina böcker och kassetband. Med argument och bevis avvisade han dessa inriktningar som motsätter sig Salafs metodik."³⁸

³⁸ Se förordet till Shaykh Rabî's "an-Nasr al-'Azîz.

Den ädla Shaykh 'Ubayd bin 'Abdillâh al-Djâbirî (hafidhahullâh)

Hans förträfflighet ställdes följande fråga om Shaykh Rabî' på kassetbandet "at-Tabyân fi ba'dh Akhtâ' 'Adnân 'Arûr":

"Det har talats mycket om Shaykh Rabî' och om han är en av Muslimernas lärda?"

Han svarade:

"Lov och pris tillkommer Allâh för att Shaykh Rabî' är känd bland eliten och de lärda. Vår Shaykh 'Abdul-'Azîz bin Bâz har berömt Shaykhen. Jag hade aldrig förväntat mig att just jag skulle bli ställd denna fråga."

Tillika sade han (hafidhahullâh) då han klargjorde Abûl-Hasans prövningar:

"Jag har läst och gått igenom det den ädla 'Allâmah och Shaykh Rabî' har skrivit. Jag har forskat det noggrant och funnit att alla anmärkningar han har på Abûl-Hasan är sanna och korrekta."

Dessutom sade han:

"Sannerligen har både Shaykh Rabî' (hafidhahullâh) och Shaykh Ahmad an-Nadjmî (hafidhahullâh) en kunskaplig tyngd. De är, och lov och pris tillkommer Allâh, kända för att ha en korrekt troslära och sund och rak metodik. De kritiserar ingen annan än den som förtjänar att bli kritiserad."

Han (hafidhahullâh) ställdes frågan:

"Vad anser ni om den som säger att Shaykh Rabî' talar illa om de lärda och kallarna?"

Han svarade då:

"Shaykh Rabî' bär på en kraftig och upphöjd fana, Sunnahns fana. Med Imâmernas bevitnande har de rekommenderat och berömt honom. Därför skall inte en person som jag frågas om honom (hafidhahullâh). Men i och med att jag har frågats, måste det likaså komma ett svar.

Han har rekommenderats av Imâmen, fadern, 'Allâmah, Faqîh och Shaykh 'Abdul-'Azîz bin Bâz (rahimahullâh). Han har rekommenderats av Imâmen, Faqîh, Mudjtahid, 'Allâmah och Shaykh Muhammad bin Sâlih bin 'Uthaymîn (rahimahullâh). Han har rekommenderats av Imâmen och denna tids obestridda Muhaddith, Imâm Nâsir (al-Albânî). Den fana Shaykh Rabî' bär på som ett tecken på kamp för Ahl-us-Sunnah och försvar av den och dess folk och som än i dag är en kniv i innovatörernas bröst, har varken försvagats, mjukats upp eller reducerats. På så sätt klargörs det för er att det omnämnda yttrandet härrör från två typer av människor. Antingen är det en människa som är oerfaren och okunnig om vad som händer ute på fältet och enbart säger det han hör, eller så hör han till detta villfarna, avvikande och gentemot Sunnahn motsättande tankesättets ledare. De besväras och kvävs av det Shaykh Rabî' (hafidhahullâh) har skrivit som avvisning mot Qutbiyyûn och andra då han har skrivit mot Sayyid Qutb och klargjort hans avvikelse, okunnighet och villfarelse samt visat den sanning som har kommit fram för den som söker sanningen. Därför skall ni inte förvånas över att de säger detta. Shaykh Rabî' har aldrig

någonsin talat illa om någon som manar till Islâm enligt klar kunskap. Han är enbart med sina Muslimska bröder och söner, och särskilt med studenterna, som han leder, råder, instruerar, undervisar och avvärjer de tvetydigheter från den de presenteras för. Detta är vad vi fram tills nu vet om honom (hafidhahullâh).”

Den ädla Shaykh Fâlih bin Nâfi' al-Harbî (hafidhahullâh)

Han sade i sin bok "Sadd-ul-'Udwân ash-Shanî' 'an Fadhîlat-ish-Shaykh Rabî'":

"Jag läste igenom på Internet några sidor som skrevs av Abûl-Hasan Mustafâ bin Ismâ'îl as-Sulaymânî som kommentar på rådet från den ädla Shaykhen, 'Allâmah, korrigeren, Atharî, Salafî, professorn och Dr. Rabî' bin Hâdî al-Madkhalî (hafidhahullâh). Följaktligen kommenterade jag själv Abûl-Hasans kommentarer, vilket du kommer att se, och det hör till ett helt normalt försvar av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ'ahs lärdas och förträffligas heder och metodik."

Däri sade han även:

"Shaykhen hör till de rättvisa, förnäma, ärorika och vaksamma utan att överskrida det. Därför skall du inte få saker och ting om bakfoten. Ge dig inte på denna nobla Shaykh som stödjer sanningen och de förtryckta och krossar förtryckarna och innovatörerna. Ibn-ul-Djawzî sade:

"Stackars de lärda pga. de okunniga."

Vi säger:

Du som försöker slå ditt huvud i det höga berget för att skada det
Tyck synd om huvudet, inte berget."

Han sade också:

"Shaykhen rådde dig hemligt och offentligt och han förbjöd att man talar illa om dig så att du kanske visar tacksamhet och återvänder till sanningen. Men, den som inte tackar människan tackar inte heller Allâh. Om du bara hade tagit en liten del av denna värdiga, toleranta och tålmodiga Shaykhs karaktärer, skulle du varken ha förhastat dig eller attackerat honom, ty han har ju bara sagt sanningen om dig."

Dessutom sade han:

"Shaykh Rabî' krävde det varken från dig eller från någon annan. I stället är det de lärda som presenterar sina böcker, kassettband och artiklar för honom. De frågar honom om sina angelägenheter pga. hans kunskap, förträfflighet, sakkunskap och erfarenhet av dessa angelägenheter. Han går igenom dem, hämtar bevis för dem från rapporter och handlar enligt dem. Detta är Ahl-us-Sunnahs tillstånd. Han håller sig disciplinerat vid Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ'ahs metodik på ett verkligt sätt, inte på ett sätt som andra hävdar. Det är däremot endast de förträffliga som känner till de förträffliga tack vare deras förträfflighet."

Den ädla Shaykh Sâlih bin Sa'd as-Suhaymî (hafidhahullâh)

Han (ra'âhullâh) sade i sitt beröm till boken "Djamâ'ah Wâhidah lâ Djamâ'ât":

"Den ädla Shaykh, 'Allâmah, professor och Dr. Rabî' bin Hâdî al-Madkhalî har avvisat 'Abdur-Rahmân 'Abdul-Khâliq efter att ha lagt ned mycket tid och jobb på att råda honom hemligt och offentligt. Det har han gjort i sin bok vid namnet "Djamâ'ah Wâhidah lâ Djamâ'ât wa Sirât Wâhid lâ 'Asharât". Jag har läst hela boken och jag tycker att den är gagnande, värdefull och att den uppfyller syftet bakom anledningen till varför den skrevs. Där i förekommer en noggrann presentation och analys av 'Abdur-Rahmân 'Abdul-Khâliqs uttalanden som förekommer i hans kassetband och böcker. Han har klargjort lögnen som finns i dessa yttranden med hjälp av klara och tydliga argument och slående bevis. Detta har han utfört med kunskaplig tillförlitlighet och bekräftelse i sina skildringar och källor. Han har rätt hela samfundet och särskilt Shaykh 'Abdur-Rahmân genom att hålla fast vid de rättfärdiga företrädarnas metodik samt avvisa de metodiker som motsätter sig Boken och Sunnahn. Islâm är ju trots allt en väg, en stig och en metodik. Han (ta'âlâ) sade:

"Detta är Min raka väg; följ den och följ inte vägar – då kan förvilla er bort från Hans väg."³⁹

"Led oss på den raka vägen – den väg de vandrat som Du har välsignat med dina gåvor; inte de som har drabbats av vrede och inte de som har gått vilse!"⁴⁰

"Men den som sedan vägledningen klargjorts för honom sätter sig upp emot sändebudet och vill gå en annan väg än de troende, honom skall Vi vända i den riktning i vilken han vänder sig och [därefter] låter Vi honom brinna i helvetet – vilket jämmerligt mål!"⁴¹

Denna väldiga bok vari Shaykh Rabî' har klargjort detaljer är en bok som en student inte kan vara utan. Detta för att han skall vara upprättad på klarhet och för att de tvivelaktigheter som har satt klorna i många människor skall upphöra. Dessa tvivelaktigheter beror på de felaktiga metodikerna, de glänsande, men tomma, slogans de innehåller samt sluga tillvägagångssätt.

Detta väldiga arbete som den ädla Shaykh Rabî' (hafidhahullâh) står för är bara ett av många medverkanden han har gjort för att stödja religionen, försvara Sunnahn, vakta tros läran och avtäckta Ahl-ul-Bid'a wal-Ahwâ's falskhet. Han har gjort det på ett kunskapsmässigt och stadigt sätt och med en balanserad metodik. Detta klargörs genom hans värdefulla verk, gynnande föreläsningar och intresse för ungdomarna så att de tar till sig den sanna metodiken. Han spenderar all sin tid på att tjäna kunskap och umgås med sina studenter trots alla de svårigheter han har stött på från de olika extrema partigrupperna som blodtörstigt är ute efter de lärda, studenterna och Salafiyûn. De mörklägger dem med falska rykten, lögner, falsifikationer, svindleri och förvrängningar av ord från deras egentliga plaster. Till dessa typer och deras jämlingar säger jag följande:

En full ocean skadas inte av

En liten pojke som kastar sten i det

³⁹ 6:153.

⁴⁰ 1:6-7.

⁴¹ 4:115.

”Slammet och slaggen stöts bort och försvinner, men det som är till människornas nytta blir kvar på jorden.”⁴²

Må Allâh belöna Shaykh Rabí' med godhet för dessa väldiga kamper på det sätt Han belönar Sina rättfärdiga tjänare och må Han låta dessa kamper väga tungt i hans vågskål – sannerligen är Han nära och Han bönhör.”⁴³

⁴² 13:17.

⁴³ Se förordet till Shaykh Rabí's ”an-Nasr al-’Azîz”.

Den ädla Shaykh 'Abdul-'Azîz ar-Râdjihî (hafidhahullâh)

Följande sades till honom (hafidhahullâh):

”Vissa människor kallar dem som håller fast vid Salafs metodik för ”Djâmî” och de varnar för Shaykh Rabî', Shaykh an-Nadjmî, Shaykh Zayd bin Muhammad Hâdî al-Madkhalî och andra lärda.”

Då sade han:

”Öknamn ändrar ingenting. Att kalla andra för olika öknamn rättar inte till något. Det viktiga är personens vikt. Vi vet att de lärda har en sund troslära och att de är från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ'ah. Det förekommer inga tvetydigheter om Shaykh Rabî', Shaykh Ahmad eller Shaykh Zayd.”

Dessutom ställdes han frågan:

”Vad anser ni om Shaykh Rabî' bin Hâdî al-Madkhalîs (hafidhahullâh) böcker och kassettband? Råder ni att man läser hans böcker och lyssnar på hans kassettband?”

Han svarade:

”Ja, de är bra. Vi har inte hittat något i hans böcker eller kassettband som är klandervärt. Hans kassettband är bra och även hans böcker är bra och nyttiga.”⁴⁴

⁴⁴ Ur ett kassettband från tryckförlaget ”Mînhâdj-us-Sunnah” i Riyâdh.

Den ädla Shaykh Dr. Djâbir at-Tayyib bin 'Alî (rahimahullâh) - domare och föreläsare i den Heliga Moskén i Makkah

Han (rahimahullâh) sade i sitt förord till boken ”Djamâ'ah Wâhidah lâ Djamâ'ât”:

”Detta är förordet som de flesta människor kanske redan känner till i och med att några studenter har blivit ledda till att tillbringa sin tid med att stå för en omfattande garning och ivrigt sträva efter att få gynna sina bröder med det de är i stort behov av. Till dessa personer som blivit ledda till detta är – om Allâh vill – den ädla Dr. Rabî' bin Hâdî al-Madkhalî, författare till meningsfulla verk och modiga avvisningar, vilka inte lämnar Boken, Sunnahn och de rättfärdiga företrädarnas utlåtanden... Som slutsats säger jag att vår ädla professor och nobla teolog Dr. Rabî' har klargjort sanningen för den som fördomsfritt söker efter den.”⁴⁵

⁴⁵ Se förordet till Shaykh Rabî' s bok ”an-Nasr al-'Azîz”.

Slutord

Detta är ett smakprov på de lärdas beröm över honom. Jag har begränsat mig till dessa kända individer pga. deras popularitet hos samtliga människor samt för att jag ville klargöra detta kortfattat. Förövrigt är prisningarna och berömmen över honom många i antal.

Nu vet vår kära läsare vilken åsikt dessa lärda har och vilken position denna nobla Imâm, som har tillbringat sitt liv med att stödja Allåhs religion, innehar. Han är mer än sjuttio år gammal och är fortfarande upprätt på en och samma metodik; han skyddar Allåhs religion från de nekandes gissningar, de okunnigas misstolkningar och de extremas förvridningar.

Tillika får läsaren se fruktlösheten i den som förebrår honom, nedvärderar honom och talar illa om hans religion och metodik. Däremot är det omöjligt för dessa okunniga människor att tala illa om och varna för dem som talar illa om några av Allåhs profeter, som Mûsâ ('alayhis-salâm), skymfar Allåhs sändebuds (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) följeslagare, som 'Uthmân, Abû Dharr, Mu'âwiyah, 'Amr bin al-'Âs och andra, förklarar Muslimerna vara otrogna, säger Qur'ânen är skapad och samlar på innovationer och villfarelser. Shaykh Rabî' har riktat sina pilar mot Ahl-ul-Bid'a wadh-Dhalâl, men det enda de gjorde var att de nedvärderade och förebrådde honom för att med sina fagra tal kunna lura okunniga Muslimer. De är precis som Shaykh 'Abdul-Latîf Âl ash-Shaykh sade:

”Till Ahl-ul-Bid'as vanor hör att om de saknar bevis och om utgången ser allt mindre och mindre ut, svalkar de sig genom att nämna Ahl-us-Sunnahs brister, förebrår dem samt berömmar sig själva.”

Kära broder! Jag varnar dig för att säga något annat än sanningen om en Muslim. Tala inte illa om en Muslim utan bevis och belägg. Lägg Allåhs (ta'âlâ) följande Ord på minnet:

”Troende, om en människa som inte åtnjuter stadgat rykte kommer till er med en upplysning, försök då reda ut, så att ni inte utan att inse det tillfogar skada och sedan måste ångra vad ni gjort.”⁴⁶

Kära broder! Håll fast vid din kännedom att ett av Ahl-ul-Bid'as och de vilsnas kännetecken är just att tala illa om de lärda som färdas på företrädarnas metodik. Beträffande denna fråga förekommer det många rapporteringar från Sunnahns Imâmer. Några av dem är följande:

Abû Zur'ah (rahimahullâh) sade:

”Om du ser en person från Kûfah tala illa om Sufyân ath-Thawrî och Zâ'idah, skall du inte tvivla på att han är en Râfidhî. Om du ser en person från Shâm tala illa om Mak-hûl och al-Awzâ'î, skall du inte tvivla på att han är en Nâsibî. Om du ser en person från Khurâsân tala illa om 'Abdullâh bin al-Mubâarak, skall du inte tvivla på att han är en Murdji'î. Håll fast vid din kunskap att samtliga dessa sekter är enade om att hata Ahmad bin Hanbal, ty han har skjutit dem alla i hjärtat med en obotlig pil.”⁴⁷

Nu'aym bin Hammâd sade:

⁴⁶ 49:6.

⁴⁷ Tabaqât-ul-Hanâbilah (1/199-200).

”Om du ser en person från Irak tala illa om Ahmad bin Hanbal, skall du betvivla hans religion. Om du ser en person från Basrah tala illa om Wahb bin Djarîr, skall du betvivla hans religion. Om du ser en person från Khurâsân tala illa om Ishâq bin Râhawayh, skall du betvivla hans religion.”⁴⁸

Abû Dja'far Muhammad bin Hârûn al-Mukhramî al-Fallâs sade:

”Om du ser en person tala illa om Ahmad bin Hanbal, skall du veta att han är en vilseledd innovatör.”⁴⁹

Abû Hâtîm ar-Râzî sade:

”Om du ser en person från Râz eller från någon annanstans hata Abû Zur'ah, skall du veta att han är en innovatör.”⁵⁰

Abû Hâtîm sade också:

”Ahl-ul-Bid'as kännetecken är att de talar illa om Ahl-ul-Athar.”⁵¹

Imâm Abû 'Uthmân as-Sâbûnî sade:

”Innovationernas kännetecken syns klart och tydligt på deras anhängare och det klaraste kännetecknet är deras intensiva hat mot dem som framför profetens (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) rapporteringar samt att de förnedrar dem och nedvärderar dem.”⁵²

as-Safârînî sade:

“Vi är inte ute efter att nämna Ahl-ul-Hadîths dygder, ty deras dygder är kända, deras beundransvärda handlingar är många och deras förträffligheter är överflödiga. Den som då nedvärderar dem, är eländig och ofullkomlig, och den som hatar dem, hör till Iblîs avfallna grupp.”⁵³

Med detta har jag samlat ihop ett par magnifika beröm över 'Allâmah och Shaykh Rabî' till den som söker sanningen och älskar Sunnah och dess folk. Härmed lyder boken mot sitt slut och vi ber Allâh om ett gott slut och må Allâhs fred och många välsignelser vara över vår profet Muhammad, hans familj och hans följeslagare.

Skrivet av Abû 'Abdillâh Khâlid bin Dhahawî ad-Dhafayrî
Arbetet slutfördes natten till den 28:e Rabî'-ul-Awwal, 1424

⁴⁸ Târîkh Baghdâd (6/348) och Târîkh Dimashq (8/132).

⁴⁹ Förordet till "al-Djarh wat-Ta'dîl", sid. 308-309, och Târîkh Dimashq (5/294).

⁵⁰ Târîkh Baghdâd (10/329) och Târîkh Dimashq (38/31).

⁵¹ al-Lâlakâ'is "as-Sunnah" (1/179).

⁵² 'Aqîdat-us-Salah (101).

⁵³ Liwâ'ih-ul-Anwâr (2/355).